

†

GEDENK IN UW VROME GEBEDEN DE ZIEL VAN
MIJNHEER

JEAN VINCENTIUS GUNS

Echtgenoot van Mevrouw JOSEPHINE EEMAN

Eerelid van den Bond van het H. Hart,
lid van de Confrerie van den H. Franciscus,
Lid van de Confrerie van den H. Rozenkrans en
van het H. Sacrament.

Geboren te Denderleeuw den 18 Augustus 1884
en schielijk overleden te Denderhautem den
11 Mei 1948. Versterkt door het H. Oliesel.

„Hieraan zal men erkennen dat ge mijn leerlingen
zijt, dat gij elkander liefhebt“. Deze woorden
van Christus tekenen heel de levenswandel van
dezen doorgoeden mens en vader. Nooit kwam
men ongepast om zijn hulp vragen: steeds stond
hij blijmoedig en offervaardig ten dienste van al-
len, wie ze ook waren. Wie bij hem aanklopte,
klopte nooit te vergeefs en ging nooit heen zonder
zijn hulp of een hartelijk woord.

Maar bovenal uitte deze goedheid zich waar het
ging om zijn eigen talrijk gezin: vrouw en kinderen
waren zijn vreugde en zijn zorg, en geen offer
scheen hem te groot om zijn ideaal van christen
echtgenoot en vader te dienen. Ook door jarenlange
ziekte achtte hij zich niet ontslagen van dezen al-
lereersten plicht: God in zijn gezin te doen heersen,

trouw zijn echtgenote ter zijde te staan, liefdevol
zijn kinderen in Gods liefde en wetten op te voe-
den. Hoe vurig had hij verlangd zijn zoon als deel-
genoot van Christus Priesterschap het altaar te zien
betreden! Helaas, dit allerhoogste geluk voor een
vader werd hem niet gegund.

Zulke man kan gerust voor God verschijnen, hij, die
door offervaardige en bereidwillige naastenliefde
God voor de mensen heeft beleden: „wie Mij voor
de mensen heeft beleden, dien zal ook Ik voor mijn
Vader belijden“ beloofde de Heer.

Liefste echtgenote en kinderen, dank voor uw grote
liefde en toewijding. Volgt steeds uw vaders voor-
beeld na en „hebt elkander lief zoals ik u heb lief-
gehad“. Hard en plots is deze scheiding over u
gekomen, maar ik was voorbereid tot mijn „hemel-
vaart“. Dit weze meteen uw troost in uw onnoe-
melijke smart. Eens toch vinden we elkaar terug
bij „den Gever van alle goed“, die mijn leven en-
kel heeft „omgewisseld“ met Zijn eeuwige Aanwe-
zigheid. Bidt niettemin voor mij, opdat ik des te
spoediger uw voorspreker bij den Vader moge zijn.
Beste bloedverwanten, vrienden kennissen, hebt
ook gij dank voor het vele, voor alles, en schenkt
me slechts dezen blijk van genegenheid: bidt
voor uw vriend.

Maria troosteres der bedrukten, bid voor ons.

*De Familiën Guns, Eeman, Wynant, Van Den
Storme danken voor deelneming in den rouw.*



Ik ben
de verrijzenis
en het leven

